

## ΓΙΑ ΤΟ ΞΕΠΟΥΛΗΜΑ ΤΟΥ Τ. ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ

Το κείμενο που ακολουθεί αποτελεί την ομιλία του Ανδρέα Δάνου - εκ μέρους της Επιτροπής Αγώνα για το Μητροπολιτικό Πάρκο στο Ελληνικό - στη συνάντηση των κινημάτων πόλης από τις χώρες της Νότιας Ευρώπης και συγκεκριμένα Ιταλία, Ισπανία, Πορτογαλία και Ελλάδα με θέμα «ΚΡΙΣΗ, ΚΑΘΕΣΤΩΤΑ ΚΑΙ ΑΝΑΔΥΟΜΕΝΑ ΚΙΝΗΜΑΤΑ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΝΟΤΙΑΣ ΕΥΡΩΠΗΣ» (εικ.1). Η συνάντηση οργανώθηκε από το τμήμα αστικού σχεδιασμού του ΕΜΠ. Παρενέβη, εκτός προγράμματος, και μια αγωνίστρια από την Πόλη.

Αγαπητοί φίλοι,

Σας χαιρετίζω εκ μέρους της επιτροπής πολιτών για τη δημιουργία ενός δημόσιου πάρκου στην έκταση του πρώην αεροδρομίου του Ελληνικού. Θα προτιμούσα να χρησιμοποιήσω μια από τις μεσογειακές μας γλώσσες, για παράδειγμα να σας προσφωνήσω ως *compañieros* και *compañeras*, αλλά τα Αγγλικά - είτε μας αρέσει είτε όχι - είναι η μόνη διεθνής γλώσσα.

Για το Ελληνικό τώρα:

Η έκταση (του πρώην αεροδρομίου) είναι 5.500.000 τμ και - μετά την προσθήκη

της αντίστοιχης παραλίας - φτάνει περίπου τα 6.200.000 τμ. Η πρόθεση της κυβέρνησης είναι να παραχωρήσει αυτήν την έκταση σε ιδιωτικές επιχειρήσεις για να την «αναπτύξουν». (εικ. 2)

Η δικαιολογία γι αυτό είναι ότι, με τα χρήματα που θα βγάλουν, θα πληρώσουν, όπως λένε, ένα μέρος από το δημόσιο χρέος της χώρας και ότι η αξιοποίηση της έκτασης θα συμβάλει ουσιαστικά στην ανάπτυξη, που τόσο αναγκαία είναι στις συνθήκες της κρίσης. Θα δούμε ότι και τα δύο επιχειρήματα είναι είτε πολύ αδύνατα είτε απόλυτα ψευδή.

Αλλά ας αρχίσουμε απ' την αρχή: Τι είναι αυτό που μας κάνει να μιλάμε για τεράστιο σκάνδαλο και γιατί αντιστεκόμαστε στο σχέδιο αυτό της κυβέρνησης και της εντολοδόχου εταιρίας της, της «Ελληνικό Α.Ε.»;

- Πρώτα- πρώτα αντιστεκόμαστε γιατί στερούν από το λαό του λεκανοπεδίου της Αθήνας (και όχι μόνο) μια μοναδική, αναντικατάστατη πράσινη έκταση. Το μητροπολιτικό πάρκο, που προτείνεται από τους 3 δήμους που περιβάλλουν το

τ. αεροδρόμιο, μπορεί να βελτιώσει ουσιαστικά τη δραματική έλλειψη πράσινου στο λεκανοπέδιο της Αθήνας, παρέχοντας ταυτόχρονα ελεύθερους χώρους για αθλητισμό, αναψυχή, πολιτισμό και κοινωνικές υπηρεσίες (όπως π.χ. το κοινωνικό ιατρείο που ήδη λειτουργεί μέσα στο χώρο του τ. αεροδρομίου, στελεχώνεται αποκλειστικά από εθελοντές και υποστηρίζεται κυρίως από τον Δήμο Ελληνικού - Αργυρούπολης).

Στο σημείο αυτό πρέπει να σας πληροφορήσω ότι το σύνολο του πράσινου στο λεκανοπέδιο της Αθήνας δεν υπερβαίνει τα 2,5 τμ ανά κάτοικο, ενώ στο Λονδίνο π.χ. ο αντίστοιχος αριθμός είναι 9 τμ/κάτοικο και στη Βιέννη 20.

- Αντιστεκόμαστε επίσης επειδή ένας πολύ σημαντικός δημόσιος χώρος ξεπουλιέται στους επιχειρηματίες και τους κερδοσκόπους. Κάθε δημόσιος χώρος ανήκει εξ ορισμού στο λαό και, επομένως, δεν μπορεί να γίνει

αντικείμενο εμπορικής συναλλαγής. Αυτό διατυπώνεται καθαρά στη νομοθεσία μας (συμπεριλαμβανομένου και του Συντάγματος) που η ελληνική κυβέρνηση θρασύτατα περιφρονεί. Ή μήπως πρέπει να πω η *γερμανική κυβέρνηση*;

- Αντιστεκόμαστε επειδή ανάλογα εκμεταλλεύονται την τραγωδία των ανέργων - που σκόπιμα προκάλεσε αυτή η κυβέρνηση σε συνεργασία με την τρόικα - για να πουλήσουν ψεύτικες ελπίδες περί δημιουργίας χιλιάδων θέσεων εργασίας κι έτσι να εκβιάσουν τη συναίνεση του λαού στα σχέδια τους.

- Αντιστεκόμαστε γιατί αυτό το σχέδιο στερεί από το λαό του λεκανοπεδίου - δηλ. από το μισό σχεδόν πληθυσμό της Ελλάδας - μια από τις ελάχιστες παραλίες κοντά στην Αθήνα που έχουν απομείνει ελεύθερες για κολύμπι και αναψυχή, τον Άγιο Κοσμά, τον οποίο προτίθενται να ανοικοδομήσουν και φυσικά να περιφράξουν. Για παράδειγμα σχεδιάζουν να χτίσουν ένα ξενοδοχείο 7200 κλινών (!) και φτάνουν στο σημείο να προγραμματίζουν την ανοικοδόμηση ακόμα και ενός εκτεταμένου ύφαλου που υπάρχει στην περιοχή, καταστρέφοντας κάθε ζωή πάνω σ' αυτόν. Και υπάρχει μεγάλος πλούτος θαλάσσιας ζωής πάνω στους υφάλους.

- Αντιστεκόμαστε γιατί αυτό το σχέδιο στερεί από τη νεολαία μας (και όχι μόνο) το Εθνικό Αθλητικό Κέντρο Νεότητας «Άγιος Κοσμάς», αγνοώντας ωμά τον σχετικό ιδρυτικό νόμο, που υπάρχει εδώ και 60 χρόνια. Ταυτόχρονα θέλουν να ξεφορτωθούν μια σειρά από κοινωνικά και επιστημονικά ιδρύματα, όπως το Ελληνικό Κέντρο Θαλασσιών Ερευνών, το Κοινωνικό Ιατρείο που ήδη ανέφερα, τις εγκαταστάσεις για τη φροντίδα και περίθαλψη ατόμων με αναπηρία («Ερμής») κλπ. κλπ. Όλα αυτά συμποσούνται σε μια κοινωνική καταστροφή για χάρη των καρχαριών των χρηματιστηρίων! (ελληνικού και ξένων).

- Αντιστεκόμαστε επίσης γιατί προσπαθούν να κρύψουν ή να αγνοήσουν - με τη συνέργεια των «προθύμων» ΜΜΕ - το γεγονός ότι έχει εκπονηθεί μια εξαιρετική μελέτη από ομάδα 15 πολεοδόμων του πολυτεχνείου της Αθήνας(ΕΜΠ) με επικεφαλής τον καθηγητή Ν. Μπελαβίλα, μια μελέτη που υποστηρίζει επιστημονικά την πρόταση για δημόσιο πάρκο. (εικ. 3 )

- Αντιστεκόμαστε επίσης επειδή σχεδιάζουν να οικοδομήσουν το 60% της έκτασης, που αντιστοιχεί σε μια χτισμένη επιφάνεια του τερατώδους ύψους των 3.700.000 τμ(!). Η λίγη πράσινη επιφάνεια που απομένει κατά πάσα πιθανότητα θα ιδιωτικοποιηθεί και προφανώς θα είναι προσβάσιμη μόνο από τους λίγους που θα μπορούν να πληρώσουν την είσοδο και τη χρήση της, αφού θα ανήκει σε εμπορικές επιχειρήσεις όπως ξενοδοχεία, καζίνα, ακριβή αναψυχή κλπ.

Μιλάνε για ένα δημόσιο πάρκο 2.000.000 τμ και έχουν κάνει ωραία σχέδια και μακέτες για να μας πείσουν, αλλά δεν υπάρχει καμία εγγύηση ότι έστω κι αυτό το μικρό τμήμα της έκτασης θα είναι πραγματικά πράσινο και πραγματικά δημόσιο, δηλαδή με ελεύθερη είσοδο. Επιπλέον οι επενδυτές θα είναι

ελεύθεροι να αγνοήσουν πλήρως το σχέδιο της «Ελληνικόν Α.Ε.» και να κάνουν το δικό τους!  
(εικ. 4 ) .

- Τέλος αντιστεκόμαστε σ' αυτό το σχέδιο γιατί η όλη έκταση ξεπουλιέται έναντι γελοίου αντίτιμου, δηλαδή κυριολεκτικά την «σκοτώνουν», όπως λέμε στην Ελλάδα, για την πληρωμή ενός απειροελάχιστου ποσοστού του δημόσιου χρέους. Συγκεκριμένα, σκοπεύουν να το δώσουν στην τιμή του μισού δις, που είναι τουλάχιστον 40 (!) φορές λιγότερο από την πραγματική του αξία, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία. (αντικειμενικές αξίες κλπ.) Απ' την άλλη μεριά η κυβέρνηση θα πληρώσει 2,5 δις ευρώ για την υποδομή του έργου (δρόμοι, δίκτυα κλπ.)

Όπως είπε ένας φίλος προηγουμένως : *«δημόσιες οι δαπάνες, ιδιωτικά τα κέρδη»* Ωστε δε θα υπάρχει μόνο ένα τεράστιο κοινωνικό κόστος, αλλά και ένα τεράστιο οικονομικό κόστος.

Αυτό φυσικά δε σημαίνει ότι θα συναινούσαμε στην περίπτωση που το τίμημα θα ήταν λογικό, γιατί το κοινωνικό κόστος δε θα αποζημιώνονταν με κανένα οικονομικό κέρδος. Δεν μπορούμε όλα να τα μεταφράζουμε σε χρήμα.

Αυτή η αντίσταση έχει εκφραστεί με πολλούς και διάφορους τρόπους από πολίτες που αγωνίζονται για το δημόσιο χαρακτήρα της έκτασης. Τους αγώνες αυτούς οργανώνει η επιτροπή μας μαζί με το Δήμο Ελληνικού-Αργυρούπολης και έχουν συνήθως το χαρακτήρα που επικράτησε να λέγεται *δημιουργικές αντιστάσεις*, όπως φαίνεται στις σχετικές εικόνες (εικ. 5,6,7).

## Τι λέει η κυβέρνηση

- Λέει ότι το κόστος συντήρησης θα είναι απρόσιτο, αν το μεγαλύτερο μέρος της έκτασης γίνει πάρκο όπως ζητάνε οι δήμοι και οι κάτοικοι. (Σημειώστε ότι η μελέτη του ΕΜΠ προτείνει να γίνει πάρκο το 60,4% της έκτασης ενώ η μελέτη της κυβέρνησης 32% και όπως είδαμε το πιθανότερο είναι ότι κι αυτό δεν πρόκειται να τηρηθεί). Σύμφωνα όμως με τη μελέτη του ΕΜΠ, το ετήσιο κόστος συντήρησης στην πρώτη φάση υλοποίησης του έργου ανέρχεται σε 5 εκ. ευρώ ενώ στην τελική φάση 10 εκ., ποσά απόλυτα εφικτά, αν λάβει κανείς υπόψη ότι ακόμα και σήμερα που η έκταση είναι αναξιοποίητη υπάρχει ένα έσοδο περίπου 80 εκ. (από νοίκια κλπ.) από τα οποία έχουν εισπραχθεί μόνο τα μισά περίπου. Εξάλλου και οι ιθύνοντες της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν δηλώσει ότι η ΕΕ μπορεί να χρηματοδοτήσει το έργο κατά 80%. Ποιος λοιπόν ο λόγος να το ξεπουλήσουμε;

- Λέει επίσης, όπως είδαμε, ότι το έργο θα συμβάλει ουσιαστικά στην πολυπόθητη ανάπτυξη και θα δημιουργήσει θέσεις εργασίας. Σ' αυτό απαντάμε ότι, όποιο σχέδιο κι αν εφαρμοστεί, προφανώς κάποιες θέσεις θα δημιουργηθούν. Στην περίπτωση όμως του σχεδίου της κυβέρνησης και της «Ελληνικόν Α.Ε.», θα χαθούν άλλες τόσες από τη μεταφορά ή κατάργηση ιδρυμάτων και φορέων που ήδη ανέφερα. Άλλωστε η γενική τάση του νεοφιλελευθερισμού είναι η κατάργηση και όχι η δημιουργία θέσεων εργασίας, όπως πολύ καλά γνωρίζει ο κόσμος από την πικρή του πείρα.

## Συμπέρασμα

Ασφαλώς η περίπτωση του Ελληνικού είναι μείζονος σημασίας, αλλά δεν είναι φυσικά μοναδική. Ιδιωτικοποιούνται πολλές ακόμα δημόσιες εκτάσεις (οι καλύτερες), επιχειρήσεις (τραίνα, ηλεκτρισμός, τηλεπικοινωνίες, ακόμα και το νερό), λιμάνια κλπ. έχουν ήδη ιδιωτικοποιηθεί (με αποτέλεσμα αυξημένες τιμές αγαθών και υπηρεσιών) ή πρόκειται να ιδιωτικοποιηθούν, οι περισσότερες με συνοπτικές διαδικασίες για να προλάβουν τις αντιδράσεις.

Έχει κανείς την εντύπωση ότι όλη η Ελλάδα βγαίνει στο σφυρί!

[Ούτε το Ελληνικό όμως ούτε η Ελλάδα είναι για πούλημα]

Αυτή η μεταφορά του πλούτου από το δημόσιο στον ιδιωτικό τομέα, δηλαδή από τους φτωχούς στους πλούσιους, έχει αποδειχτεί ολέθρια στη διάρκεια τω τελευταίων- πάνω από 30- χρόνων εφαρμογής του νεοφιλελεύθερου οικονομικού μοντέλου σε όλον τον πλανήτη. Αλλά η διεθνής ελίτ στην εξουσία δεν «πιάνει το μήνυμα». Κάνουν πως δεν καταλαβαίνουν γιατί, αν καταλάβουν, υπονομεύουν τα συμφέροντα τους.

Αγαπητοί φίλοι,

Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι όλα αυτά που περιγράφω είναι οικεία σε όλους σας, γιατί αυτό που συμβαίνει στην Ελλάδα, με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, συμβαίνει και σ' όλη την Ευρώπη και σ' όλο τον κόσμο.

Ωστόσο αυτή ακριβώς είναι η «Αχίλλειος πτέρνα τους», γιατί, αν οι λαοί της Ευρώπης και του κόσμου βρουν τρόπους να συντονίσουν τους αγώνες τους για κοινωνική δικαιοσύνη, για «έναν κόσμο όπου οι άνθρωποι θα είναι πάνω από τα κέρδη», οι κοινές μας ελπίδες θα είναι καλά θεμελιωμένες.

Και αυτό που συμβαίνει σήμερα εδώ, στο Πολυτεχνείο της Αθήνας, είναι σίγουρα ένα βήμα προς αυτήν την κατεύθυνση.